

International Youth Forum: "Youth actions - step by step to the future", 20-26 April 2009, Nizhny Novgorod, Ryssland

Här kommer en liten berättelse om mitt första besök i Ryssland, där jag var på ett seminarium om ungdoms- och volontärarbete med särskilt fokus på ungdomar med färre möjligheter och i isolerade områden. Seminariet arrangerades av vår partnerorganisation SFERA och bjöd på många möjligheter att knyta kontakter med organisationer, både inom SCI och utanför; deltagarna kom från Turkiet, Nederländerna, Belgien, Montenegro, Ryssland, Skottland, Sverige, Armenien, Azerbadjan, Grekland och Ungern. För att göra det lite mera intressant är berättelsen i dagboksform med ett kort inlägg för varje dag.

19/4: Ankomst. På eftermiddagen kom jag till en av Moskvas flygplatser där jag skulle möta en deltagare från Turkiet. Han dök dock aldrig upp där, då han tydligen fått panik och tagit en taxi in till centrum. Så jag stod där och visste inte vad jag skulle göra. Som tur var hade vi fått instruktioner om vilka bussar vi kunde ta så jag tog en buss som gick till närmaste metrostation och sen metron till tågstationen. Jag skulle åka nattåg till Nizhny Novgorod, som ligger ca 5-8 timmars tågresor öster om Moskva. Hittade tåget utan problem trots att jag inte kunde läsa kyrilliska. På tåget träffade jag Ivana från Montenegro som också skulle till seminariet. Sov sisådär, i korta intervaller, på väldigt kort smal brits i tåget, i 27 graders värme, men det kändes väldigt spännande att åka nattåg i Ryssland. Det fanns en konduktör för varje vagn och de hade alla typiska ryska mössor med päls på och sålde te (med varmt vatten från en samovar).

20/4: Ankom till Nizhny tidigt på morgonen, möttes av många andra deltagare. Vi fick en minibuss och åkte till hotellet där seminariet skulle vara. Nizhny ligger vid Volga och vi fick se många häftiga syner på vägen till hotellet. Fick våra rum, jag delar rum med Maria från Grekland; mycket fint rum. Stadsrundtur på eftermiddagen. Önskar att jag kunde läsa kyrilliska, är så förvirrande med bokstäver som jag inte förstår. På den stora gågatan har de en egen radiostation som man bara kan höra där via högtalare på gatan; Radio Petrovka heter den efter gatan. Är i seminariestämning, dvs mycket aktiv och energisk!

21/4: Den första riktiga seminariedagen. Många aktiva övningar, 'team-building'. Känns som en öppen grupp med många trevliga personer. Lära-känna-varandra aktiviteter. Men jag vet ingenting om från vilka organisationer de andra är - att presentera det verkar ha blivit bortglömt. Men ett mycket positivt intryck av första dagen; kunniga, engagerade ledare och trevlig grupp. På kvällen hade vi en 'night quest' där vi i grupper fick lösa uppgifter för att hitta information. Vi fick gå på skattjakt, göra en poster över vårt tema (min grupp hade internationella ungdomsprojekt) och föra hela gruppen genom ett spindelnät. Var spännande, fast vi blev trötta mot slutet.

22/4: Några övningar hade lite förvirrade instruktioner, men kul med aktiva övningar och få presentationer. Många bra energizers; vår ledare George från Grekland är verkligen bra på att få igång alla! Vi började jobba med ett miniprojekt, där vi ska gå ut till olika projekt i stan och göra workshops under några timmar. Intercultural evening med en massa godis och annat ätbart; några presentationer av länder, lekar, skotsk dans. Tydligen finns det en klan i Skottland som heter Anderson, något som jag upptäckte när det dök upp en skotte iklädd kilt (som såklart gjorde succe!).

23/4: Vi planerade vårt miniprojekt, gjorde armband till barnen. Vi besökte Piano theatre, en teater för döva barn. Det var helt fantastiskt! Det gick så lätt att kommunicera med dem även

utan ord. Vi visade dem var vi kom ifrån, och de lärde oss våra och deras namn på ryskt teckenspråk och vi lekte 'fruktsallad' fast med rörelser istället för frukter. Sen visade de oss ett stycke pantomin-teater. De var otroligt duktiga, så perfekta rörelser. Helt underbart! Sen hjälpte vi dem med några saker de behövde ha gjorda för sin nya teater som de ska bygga och vi lekte rörelselekar. Fick en så otroligt positiv känsla! Efteråt åt vi mat på en restaurang i stan och efter det var vi VIP-gäster på en mycket 'fancy' nattklubb. Där dansade vi bland en massa uppklädda ryssar, inklusive ett brudpar.

24/4: Först hade vi utvärdering av våra miniprojekt och sen 'open space'. På kvällen hade vi 'organizational bazaar' där vi berättade om våra organisationer (äntligen!). Efter det provade jag och några andra på rysk bastu i huset bredvid hotellet. Det var en härlig upplevelse som inkluderade dopp i en kall pool. Jag pratade en massa med Olga, en tjej från Ryssland.

25/4: Sista dagen innehöll förutom utvärdering även planering av framtida projekt. Jag satt i en grupp med några andra och fundera över ett projekt med ett seminarium om fördomar och interkulturell kommunikation som kanske kommer att hållas i höst. Kände mig mycket motiverade. Börjar känna mig lite trött, imorgon bär det av till Moskva för några dagars couch-surfing och sight-seeing... Och kanske lite sömn...

Efter seminariet passade jag på att se Moskva, tillsammans med Anna från Ungern och några andra. Var mycket intressant upplevelse, men det är en annan historia...

Det här seminariet var bara ett i mängden av alla inbjudningar som IAL får - hör med styrelsen om du är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns. Ta chansen du också!